

Oosterlichtkerk

8 maart 2020

2^e zondag in de Veertigdagen tijd

Voorganger	: Ds. René van den Beld, Baarn.
Ouderling	: Martin Koelewijn
Diaken	: Sisco Bruijn
Organist	: Reinier van der Sandt
Lector	: Frans Sellies
Kindermoment	: Jeanine Kooistra
Crèche	: Jolique en Josee
Koster	: Ria en Gert van Ingen
Collecte	: 1. Missionair Werk 2. Pastoraat

OM TE BEGINNEN

Bij de schikking op tweede zondag:

Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand - Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen

Woord van welkom

Aansteken van de tafelkaarsen en stilte

Zingen lied 212 'Laten wij zingend deze dag beginnen': 1, 2, 3, 4, 5.

Bemoediging

V: Onze hulp in de naam van de Heer

G: *die hemel en aarde gemaakt heeft*

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen
het werk dat zijn hand begon

G: *Amen*

V: groet

Gebed voor de nood van de wereld

Afgesloten met Lied 299b (eerste drie regels)

V: Lezing Palm116: 7 – 12

OM WEER TE HOREN

Over deze dienst in de Veertigdagen tijd.

Moment met de kinderen

Zingen Projectlied 'Handen heb je om te geven': 1, 2.

1. Han-den heb je om te ge-ven van je ei-gen o-ver-vloed,
en een hart om te ver-ge-ven wat een an-der jou mis - doet.
Refrein:
O-pen je o-ren om te ho-ren o-pen je hart voor ie-der-een.

2: Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt
Refrein:

De kinderen gaan naar hun eigen moment

Gebed bij de opening van de Bijbel

1^e lezing – Exodus 24: 12 – 18.

Zingen Psalm 19 'De hemel roemt de Heer': 1, 2, 6.

Evangelielezing – Matteüs 17: 1 – 9.

Zingen Lied 536 'Alles wat over ons geschreven is': 1, 2, 3, 4.

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen Lied 543 'Gij zijt in glans verschenen': 1, 2, 3.

OM VERDER TE GAAN

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug

Gebeden:

Dankzegging

Voorbeden

Stilgebed.

'Onze Vader'

Zingen Slotlied 753 'Er is een land van louter licht': 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Wegzending en zegen

Beaamd met lied 415 'Amen, amen, amen': 3.

3 A - men, a - men, a - men!

Dat wij niet be - scha - men

Je - zus Chris-tus on - ze Heer,

a - men, God, uw naam ter eer!

The image shows four staves of musical notation in 4/4 time. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The melody consists of quarter and eighth notes. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables across notes. The piece ends with a double bar line.

MEDEDELINGEN:

Na de kerkdienst is er weer een bijpraat sessie, u kunt weer gaan zitten, daarna kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, thee of glas limonade.

VOLGENDE WEEK

KERKDIENST: Zondag 15 maart 2020

Voorganger: Ds. Geertien Morsink, Odijk

COLLECTE: 1. Stichting Gave 2. Onderhoud orgels.

AUTODIENST: 15-03: **(opgelet!)**Dirk Maaijen ☎ 030 2203169

KLEUTERKERK 8 MAART IN DE DORPSKERK

Na afloop is er ruimte om gezellig te kletsen met andere ouders. Wij zien je graag komen. Vandaag zondag 8 maart om 11.30 uur in de Dorpskerk. Met als thema: je hoeft niet bang te zijn.

VAKANTIEBIJBELFEEST:

We kunnen hulp gebruiken. Van jong tot oud(er), creatief of niet, man of vrouw, iedereen is welkom en nodig! We beginnen met een lunch in de Voorhof op **zondag 8 maart rond 11:30 uur**.

We duiken dan met z'n allen in het thema van dit jaar en brainstormen over hoe we de dagen invulling kunnen geven!!

Er is ook een knutselavond op 2 april om 19:30 uur in de Voorhof!

vpf@dorpskerkdebilt.nl

STILTE CENTRUM:

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.

'SOEP IN DE OOSTERLICHTKERK OP WOENSDAG 18 MAART'

De diaconie en wijkkerkenraad van de Oosterlichtkerk nodigen u uit voor een sobere maaltijd in de 40-dagentijd. De maaltijd begint rond 18.00 uur. Schuift u aan? Voor vervoer kan gezorgd worden, vermeldt u bij opgave of u opgehaald wilt worden?

U kunt zich, liefst voor 9 maart, als gast en/of kok opgeven bij :

Akke Dijkema akked@ziggo.nl T 0346 214033

Inge Lodder inge.lodder@kpnmail.nl T 2210463

MAILADRESSEN:

Wilt u ook met uw mailadres bekend zijn bij de Oosterlichtkerk en is dat nog niet het geval?

Stuurt u dan een verzoek naar: wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl

PREDIKANT & PASTORALE ONDERSTEUNING:

Ds. Evert van Leersum. ☎ **06-23467137**

mail: ewvanleersum@gmail.com

Ds. Arrie van Veen. ☎ **035-5445835** mail: arvv@kpnmail.nl