

DE NIEUWE KERK

14 oktober 2018

Voorganger	: da Wilfrieda Stam
Ouderling	: Henk Strietman
Diaken	: Mirjam Anbeek
Organist	: Sietze Kaldeway
Lector	: Akke Dijkema
Kindermoment	: Jeanine Kooistra
Crèche	: Daniëlle de Bruijn
Koster	: Appie van den Horst
Collectes	1. Diaconie: Aardbeving en Tsunami in Sulawesi 2. Onderhoudsfonds

Licentienummer: L13729

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, het teken van:
Christus is aanwezig!

Welkom en mededelingen,
de kaarsen worden aangestoken
stilte.

we gaan staan:

Klokkenlied 'Hoor de klokken luiden blij ' : 1, 2.

1: Hoor de klokken luiden blij, bim bam bom voor jou en mij.
Kom je zingen, kom je bidden, mensen horen in het midden.
Blijf daarom niet buiten staan, bim bam bom de kerk gaat aan.

2: Hier is iedereen in tel, bim bam bom dat weet je wel.
Niemand meer en niemand minder,
wij zijn allemaal toch Gods kinderen?
Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom de kerk gaat aan!

Bemoediging & groet

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a: *die hemel en aarde gemaakt heeft*

v: die ons tot voluit leven daagt

a: *en draagt in zijn trouw.*

v: Daarom

we gaan zitten:

Psalm 124 'Laat Israël nu zeggen blij van geest': 1, 2, 3, 4.

Tekst: Willem Barnard, muziek: Genève 1591

Gebed voor de nood van de wereld,

Acclamatie:



Loflied 864 'Laat ons de Heer lofzingen': 1, 5.

Tekst: Böhmische Brüder 1544, melodie: 16^e eeuw EKG

Verbeelding en Lied 344 'Wij geloven één voor één': 1, 2, 3.

Tekst: Joke Ribbers, melodie: Bernard SmildeGenève

Kinderen naar hun eigen ruimte.

Groet v: De Eeuwige zal bij u zijn!

a: *De Eeuwige zal u bewaren.*

1^e lezing Psalm 131.

Lied 657 'Zolang wij ademen': 1, 4.

Tekst: Sytze de Vries, melodie: Wales 1865

2^e lezing Marcus 10: 13 – 16.

Lied 612 'Wij komen als geroepen': 1, 2, 3.

Tekst: Sytze de Vries, melodie: Heinrich Schütz

Verkondiging

Muzikaal moment

Lied 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen': 1, 2, 3.

Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van het kindermoment

Dankgebed

Voorbeden

Acclamatie:



Stil Gebed

'ONZE VADER' (NBV)

Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in
eeuwigheid. Amen.

we gaan staan:

Slotlied 675 'Geest van hierboven' 1, 2.

Tekst: Muus Jacobse, melodie: Giovanni Gastoidi

De kinderen uit de crèche worden binnen gebracht.

ZEGEN

A - men, a - - - - - men.
A - - - - - men, a - - men.
A - men, a - men, a - men.

Orgelspel

NA DE DIENST

Horen van de gemeente en voorlichting over verbouw

VOLGENDE WEEK: ZONDAG 21 OKTOBER 2018

Voorganger: Ds. Sjaak Verwijs, De Bilt

Collecte volgende week:

1: Werelddiaconaat: Kinderen in kansarme wijken in Bogota, Colombia

2: Publiciteitsfonds.

AUTODIENSTEN:

21 oktober: Nico van den Ham ☎ 06 46137801

28 oktober: Corrie Schneider ☎ 030 2202082

—► b.g.g.: Kees Lodder

☎ 06 24245327

—► b.g.g.: Gert van Ingen

☎ 030 2281893

PREDIKANTEN

Ds. Evert van Leersum: ☎: 06-23467137, ewjvanleersum@gmail.com

Da Wilfrieda Stam ☎: 030-2751121, ehwstam@kpnmail.nl

"LECTIO DIVINA LIGHT".

Maandagavond **15 oktober 2018** kunt u ene inkijkje krijgen in de ontdekking van mijn studieverlof. En met elkaar doen we ook een light versie van die oude leeswijze binnen onze kerk. We lezen met ons hart. Verkwikkend! Om 20.00 uur in deze kerk!

MIDDAG VOOR OUDEREN

Donderdag 18 oktober: 'De roep van het Noorden'

Lezing over "De roep van het Noorden" door Henk Strietman.

Ter inleiding schrijft hij hierover: Het Hoge Noorden heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad op avontuurlijke reizigers uit het westen. In vroeger jaren om nieuwe landen en zeeën te ontdekken, en om te zien of daar handel in zit. Tegenwoordig ook daarom, en om het schitterend landschap, wijd en wit, met bijzondere dieren. Omdat het nog kan in die "laatste wildernis". Ondertussen gebeurt er van alles: de ijsskap op Groenland, het pakijns in de Poolzee, het smelt nu elke zomer meer dan er 's winters aan-vriest. Ook op Spitsbergen liggen stranden bezaaid met plastic afval. Het leven zoekt zich aan te passen. Hier vertelt hij iets over en laat beelden zien van zijn reizen naar deze wonderlijke wereld.

IEDERE VRIJDAG VAN 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie drinken. Gun u even die rust.

WELKOM

Uiteraard is er gelegenheid elkaar na de kerkdienst te ontmoeten met een kopje koffie, thee of glas limonade.