

DE OOSTERLICHTKERK

27 januari 2019

Oecumenische dienst



Voorgangers	: da Wilfrieda Stam Willy Eurlings
Ouderling	: Jan Barkmeijer
Diaken	: Marinus Veldhorst
Organist	: Reinier van der Sandt
Medewerking	: Ecclesiakoor & Gemeentekoor o.l.v. Joke Firet
Lector	: Jeanine & Pyke Renema
Kindermoment	: Astrid vd Ziel
Crèche	: Danielle en Jolique
Koster	: Chris Jansen
Collecte	: 1. Diaconale Werk: Hulp vervolgde Christenen 2. Publiciteit

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, het teken:
Christus is aanwezig!

OM TE BEGINNEN

Woord van welkom
Aansteken kaarsen
Stilte

We gaan staan

Aanvangslied 'Vrede voor jou'

tekst: Jan van Opbergen, melodie: Komt nu met zang (Gez. 415)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit;
niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein -
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.

U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt -
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Bemoediging

- v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: *die hemel en aarde gemaakt heeft,*
v: die ons trouw is en zorgzaam naar ons omziet,
a: *die dromen van recht en vrede in ons zaait.*
v: en onze hoop op het goede leven voor allen voedt.

....

we gaan zitten

Over deze dienst:

Inleidend woord met verwijzing naar Indonesië
Introductie wat de kinderen gaan doen

Themalied GvL 635 'Te doen gerechtigheid': 1 koor, 2 en 3 allen.

Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Willem Vogel

Kinderen en tieners gaan naar hun eigen ruimte.

WOORDEN VAN WANHOOP EN SPIJT

God van compassie

Niet altijd leven we zoals we willen,

We gaan voorbij aan andermans leed,

We gebruiken ons geld voor luxe en wapens.

We putten de aardse bronnen uit

In onze wereld sterven mensen nog van honger

Allen: God ontferm u over ons

God van liefde

Vergeef ons als we elkaar naar het leven staan.

Vergeef ons de onverdraagzaamheid tussen kerken.

Vergeef ons dat we anders denkenden zo graag uitsluiten.

Ontferm u over hen die wordt geoordeeld

Allen: God ontferm u over ons

God van genade en gein

Zie onze verwarring,

Hoe we ten prooi zijn aan fake news,

Hoe sociale media ons manipuleren,

Hoe we onszelf en elkaar ophangen in perfecte plaatjes,
Maar van elkaars verdriet geen weet willen hebben
Allen: God ontferm u over ons

Lied 463 'Licht in onze ogen': 1 koor, 2 en 3 allen, 4 koor, 5 en 6 allen,
7 koor en 8 allen.

Tekst: Sytze de Vries, melodie: Kenneth George Finlay

we gaan staan:

1^e Lezing: Deuteronomium 16: 16 – 20

Antwoordpsalm 82:

Verhef U, God, spreek recht op aarde.
Allen: Verhef U, God, spreek recht op aarde.

God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen?
Allen: Verhef U, God, spreek recht op aarde.

Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.
Allen: Verhef U, God, spreek recht op aarde.

we gaan zitten:

ZADEN VAN CONTEMPLATIE

Tekst: Thomas Merton

Lied 'Jubilate Deo' (koren)

Juicht de Heer, gij ganse aarde, dient de Heer met vreugde

we gaan staan:

Evangelie Lucas 4: 14 – 21

we gaan zitten:

Lied 'Jubilate Deo' (koren)

Juicht de Heer, gij ganse aarde, dient de Heer met vreugde

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied 936 'Luister naar de wind'. 1 koor, 2 en 3 allen

Tekst: Elly Zuiderveldt-Nieman, melodie: Rudolf Pantou.

OM VERDER TE GAAN

DIENST VAN DE GEBEDEN:

Dankgebed

Voorbeden

Koren zingen 'Ave Maria'

melodie: Karl Jenkins.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui. Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.

Onze toewijding

Kinderen komen terug

INZAMELING VAN DE GAVEN

Lied 344 'Wij geloven één voor één': 1, 2, 3.

Tekst: Antoine J. Metske, melodie: Genève 1562.

VREDEGROET

Lied 1006 'Onze Vader'

Tekst: Gerard van Midden, melodie: Gerard van Amstel.

De kinderen uit de crèche worden binnen gebracht.

we gaan staan:

WEGZENDING & ZEGEN

Beaamd met Lied 423 'Nu wij uiteengaan':

Tekst: Sytze de Vries, melodie: Christiaan Winter.



**Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid
geven de kerkzaal te verlaten?**

NA DE DIENST: WELKOM!

Uiteraard is er gelegenheid elkaar na de kerkdienst te ontmoeten met een kopje koffie, thee of glas limonade. Vriendelijk verzoeken wij u om met uw kopje koffie of thee niet bij de inschenktafel te blijven staan, maar u te verspreiden door de ruimte.

VOLGENDE WEEK:

ZONDAG 3 FEBRUARI 2019: VIERING HEILIG AVONDMAAL

Voorganger: ds Evert van Leersum

Collectes volgende week: 1: Werelddiaconaat 2: Onderhoud gebouwen.

AUTODIENSTEN:

16 december: Jan Klok ☎ 030 2201533

23 december: Nico vd Ham ☎ 06 46137801

—► b.g.g.: Kees Lodder ☎ 06 24245327

—► b.g.g.: Gert van Ingen ☎ 030 2281893

STILTECENTRUM

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.

ONTMOETING IN DE OOSTERLICHTKERK

Zoekt u een gezellige middag? Welke leeftijd u ook heeft, u bent welkom op **donderdag 31 januari**.

Vanaf 14.15 uur staat de deur open en staat de thee of koffie voor u klaar. Er is tijd voor ontmoeting, gesprek, spel en quiz.

Rond 16.00 uur is er erwtensoep met roggebrood en stokbrood.

Is de kerk te ver, dan kan u opgehaald worden.

Graag in de ochtend bellen naar Henny Ockhuijsen ☎ 030 2202458

PREDIKANTEN:

Da. Wilfrieda Stam. ☎ 030-2751121

Ds. Evert van Leersum. ☎ 06-23467137.

mail: ewjvanleersum@gmail.com

