

**Oosterlichtkerkgemeente**  
**vanuit de Michaelkerk**  
1 november 2020

Voorganger : ds. Arrie van Veen  
Ouderling : Marinus Veldhorst  
Lector : Rienk van der Ploeg

Bloemengroet: dhr. en mw. van Andel, als groet en bemoediging.

Muzikale ondersteuning:

Sietze Kaldeway orgel, en onze vertrouwde vaste zanggroep  
techniek: Nico van den Ham, Chris Jansen en Petra Jansen.

koster: Albert van der Horst

Welkom en aansteken kaarsen

Intochtslied 275: 1, 2 en 3

Stilte

Bemoediging en groet

Lied 275: 4 en 5

Kyriegebed, korte inleiding/intentie

Lied 598 Als alles duister is

## Kinderlied: EL 440

- 1 Hoor, de vogels zingen weer. Wat doe jij? Wat doe jij?  
Samen danken zij de Heer. Wat doe jij?  
Refrein:  
Dank de Heer voor elke dag, die je van Hem leven mag.  
Vogels doen dat telkens weer, wat doe jij?
- 2 Vogels maken zich niet druk, - wat doe jij, wat doe jij? -  
Zingen zomaar van geluk: Wat doe jij?  
Refrein:
- 3 Vogels leven vrij en blij, - wat doe jij, wat doe jij? -  
God de Vader danken zij. Wat doe jij?  
Refrein:

## Kindermoment (Verhaal voor kinderen)

Lezing: Spreuken 9: 1-18      Lied 846: 1, 2  
Lezing: Matteus 25: 1-13      Lied 751: 1, 2, 4, 5

## Verkondiging

Lied 848

## Gebeden en Onze Vader

## Slotlied 880

## Zegen

## Beantwoord met:

A-men, a - - - - men.  
A - - - men, a - men.  
A - men, a - men, a - men.  
A - men, a - men a - men.

Orgelspel

Collectedoelen van deze zondag:

1. Najaarszendingscollecte      Banknummer: NL45RABO 0373717644
2. Plaatselijk Jeugdwerk        Banknummer: NL45RABO 0373717644



Beste gemeenteleden, op woensdag 4 nov. en zondag 8 nov. zullen in onze kerken weer de dankdag voor gewas en arbeid en de oogstdienst gevierd worden. De diaconie deelt graag appels en peren uit aan de aanwezigen in de diensten als teken van dankbaarheid voor onze overvloed.

Ook zal een kistje fruit bezorgd worden bij detentiecentrum Zeist en krijgen alle 83-plussers een tasje thuisbezorgd. Helaas zal dat dit jaar niet altijd samen kunnen gaan met een bezoekje, gezien het verminderde aantal mensen dat we in kunnen zetten en/of de coronamaatregelen.

Lied 981

*Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft!  
Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam!*

Hartelijke groet, uw diakenen