

Oosterlichtkerk
9 april 2020
Witte Donderdag

Voorganger : Ds. Evert van Leersum

Ambtsdrager : Marinus Veldhorst

Muzikale ondersteuning:

Els Firet, Joke & Peter Firet,

Marina & Sietze Kaldeway en Sjaak Verwijs

PSALMEN AAN TAFEL

Bij de viering van de Pesachmaaltijd wordt het hallel (lofzang) gezongen, dat zijn de Psalmen 113 tot en met 118

Marcus 14:26 : nadat ze de lofzang (=halleel) hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Openingsvers Lied 295 Wees hier aanwezig

Lezen Marcus 14:22-26

De Psalmen 113 tot en met 118 gelezen en gezongen

Psalm 113 gezongen

Aansteken blauwe kaars - beeld voor de hemel
gebedsintentie

Psalm 114 gelezen

Orgelspel
Aansteken zandkleurige kaars -beeld voor de woestijn
gebedsintentie

Psalm 115 gezongen

Aansteken groene kaars beeld voor de groene aarde

gebedsintenties

Psalm 116 gelezen

Orgelspel

Aansteken zwarte kaars beeld voor de donkere nacht
en gebedsintentie

Psalm 117 gezongen

Aansteken rode kaars beeld voor Gods trouw
en gebedsintentie

Psalm 118 gelezen

Orgelspel

Aansteken witte kaars beeld voor de weg van Christus
en gebedsintentie

Muzikale meditatie

Lezen Marcus 14:50-52

Avondgebed

Zingen Lied 256 Blijf met uw genade bij ons