

Oosterlichtkerkgemeente vanuit de Michaelkerk

“Ruimte voor de ziel”

11 oktober 2020

Voorganger : ds. Marleen Kool uit Baarn
Ouderling : Ester van Veelen / Willemien Juijn
Lector : Johanna van Berge

Bloemengroet is voor: Dhr en mevr. Oskam – van Zwol.

Muzikale ondersteuning van:

Sietze Kaldeway orgel en onze vertrouwde vaste zanggroep.

Techniek: Nico van den Ham, Chris Jansen en Petra Jansen.

Koster: Albert van der Horst

VOORBEREIDING

Zang vooraf

Lied 62a: Bij God alleen verstillt mijn ziel, van Hem komt mijn bevrijding.

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Moment van stilte

Intochtslied Psalm 42: Even als een moede hinde, 1 en 7.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Levende
die ons het leven geeft, liefde en licht

Zo mogen wij er zijn:

als dragers van licht.

Vrede voor u, voor jou

Vrede voor de wereld, voor ieder verbonden met elkaar. Amen.

Kyriegebed

Glorialied: Magnificat van Taizé

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

RONDON DE BIJBEL

Zondagsgebed

Moment voor de kinderen

Inleiding thema: "Kindertaal"

Kinderlied 288: Goede morgen, welkom allemaal

Lezing: Psalm 13 (uit: 100 Psalmen Vrij van Huub Oosterhuis).

Hoe lang nog mij vergeten, mij-
wegkijken, weg van mij?

Hoelang nog moet ik me
geen raad weten in mijn ziel?

Bang bang voor de doodsvijand
die Dood heet, Leegte, Niets.

Hij zàl me, haalt me in,
slaat toe, hoont jouw naam:

'Ik-zal- er-zijn?' Die? Nee,
ìk zal hem krijgen, eindelijk.

Dan nog klamp ik mij vast
aan jou, of je wil of niet

ik zal red mij red mij roepen
of zoiets als heb mij lief.

Stilte

Paar woorden ter overweging

Lied: Dan nog (Huub Oosterhuis).

Dan nog, dan nog klamp ik mij,
klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet,
op ongenade of genade.

Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief

Lezing: Psalm 62

Mijn ziel keert zich stil tot God mijn heil komt van hem.
Alleen hij is mijn rots mijn heil mijn burcht, ik wankel niet al te zeer.

Tot wanneer stormt ge los op een mens?
Gij allen zult omver gestoten worden,
als een wankelende wand, een omgestoten muur.

Alleen om hem neer te stoten van zijn hoogte, dient hun raad;
bedrog is hun behagen, al zegenen ze met hun mond
hun binnenste brengt enkel vervloeking.

Alleen bij God is rust, mijn ziel
ja van hem komt wat ik hoop.

Alleen hij is mijn rots, mijn heil mijn burcht, ik wankel niet.

In God ligt mijn heil, mijn glorie
de rots van mijn sterkte, mijn toevlucht is bij God.

Vertrouw op Hem mijn volk stort uw hart uit voor zijn aanschijn
God is ons een schuilplaats.

Lied: Eerste stem Herder der ziel (uit Zangen van zoeken en zien 262)

Solist:

Eerste stem, Herder der Ziel,
Gij, Enige, Ik Zal Er Zijn,
Ach, hoe is uw naam, Gij die ons schiep?

Koor:

Eerste stem, Herder der Ziel,
Gij, Enige, Ik Zal Er Zijn,
Ach, hoe is uw naam, Gij die ons schiep?

Solist:

Hoor ons dan nu en roep ons weg
Uit chaos, ellende en matheid,
Raak onze veerkracht aan,
Raak onze veerkracht aan!

Overweging

Muzikale overweging

Afkondiging van overlijden:

lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

GAVEN EN GEBEDEN

Dank- en voorbeden

Onze Vader

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied 834: Vernieuw Gij mij O eeuwig licht, 1,2,3

Zegen, beantwoord met

A-men, a - - - - men.
A - - - - men, a - men.
A-men, a - men, a - men.
A - men, a - men a - - men.

Orgelspel

Collectedoelen van deze zondag:

1. Diaconie: Herstart Utrecht, project van het Leger des Heils

Banknummer: NL23RABO 0308300076

2. Onderhoud Gebouwen en terreinen

Banknummer: NL45RABO 0373717644

