

**Oosterlichtkerk
vanuit de Michaelkerk
23 augustus 2020**

Voorganger : ds. Gert Landman
Ouderling : Henk Strietman
Lector : Clara Gruben

Bloemengroet: dhr. en mw. Spitzers, zij zijn vandaag 60 jaar getrouwd.

Muzikale ondersteuning:

Joke en Peter Firet, Els Firet,
Marina en Sietze Kaldeway en Sjaak Verwijs

techniek: Nico van den Ham, Chris Jansen of Petra Jansen.

koster: Albert van der Horst

Welkom en aansteken kaarsen

Intrede

Woord van welkom

Intochtslied 'Doorgrond mij' Lied 710d - daarna Ps. 139 : 1,2,14
ter afronding opnieuw Lied 710d

'Onze hulp' en Groet

Smeekebed in drie strofen, elke strofe beantwoord met:

'Heer onze Heer, ontferm u over ons' Lied 367b:

Kyriegebed 40 *Dienstboek 778*

Heer, die ons uw liefde hebt geopenbaard, vanwege ...
roepen wij tot U: → Lied 367b

Christus, Zon van gerechtigheid, vanwege ...
roepen wij tot U: → Lied 367b

Heer, die uw heilige Geest hebt geschonken, vanwege ...
roepen wij tot U: → Lied 367b

Glorialied 'King of Kings' Lied 883

De Heilige Schrift

Gebed van de zondag *Dienstboek p. 454*

Voor de kinderen: vluchtelingenlied (na uitleg) 'Vreemdeling, vluchteling'

- 1 Vreemdeling, vluchteling, waar ben jij geboren,
vreemdeling, vluchteling, waar kom jij vandaan?
Syrië, Jemen, Iran en Eritrea,
hier vandaan, daar vandaan, overal vandaan.
- 2 Wij moesten vluchten, het was er te gevaarlijk,
zo kwam ik hier, met mijn ouders, broer en zus.
Hier ben ik veilig, hier mag ik blijven leven,
Maar om te leven hier, is een hele klus.
- 3 'k Moet voor mijn vader en moeder vaak het woord doen,
al hun verhalen vertalen is niet mis;
en dan het invullen van die formulieren,
al het papier, dat hier zo belangrijk is...
- 4 Maar deze week hoef ik niet zo na te denken,
ik heb vakantie, ik ben van alles vrij!
Zwemmen in zee en ravotten in de duinen,
met alle kinderen die hier zijn met mij.
- 5 Syrië, Jemen, Iran en Eritrea,
vreemdeling, vluchteling, waar dan ook vandaan:
Nederland, kikkerland,- dit is nu mijn leven,
vast of voorlopig: hier heb ik mijn bestaan.

Lezing Mattheüs 16 : 21-27 NBV

Zingen 'Wat te kiezen, leven, dood'

Lied 843

Preek

Zingen 'O Heer, die onze Vader zijt'

Lied 836 : 1,2

Gebeden

Moment van gedenken

Dankzegging en voorbeden, Stil gebed

Onze Vader gezongen: tekst Hugo de Groot (1648), melodie Psalm 104

O Vader ons, die in den Hemel woont.
Aen Uwen naem zij alle eer betoont.
U rijk toecom'; U wille zy van waerde
In 't hemelrijk, en ook hier op der aerde.
U is bekend ons dagelyksche nood:
Geeft hyden ons ons huydendaeghsche brood.
Vergeeft ons schuld, gelijk wy ook vergeven
Wie dat yet quaeds heeft tegen ons bedreven.
Leyd ons ook niet in al te swaren strijd,
Maer uit genaed' ons van het quaed bevrijd.
Rijk, kracht en eer, zijn u in d'eeuwigheden.
Laet Amen dan het slot zijn der gebeden.

Zending en zegen

Slotlied 'O vrede van Tiberias'

Lied 836 : 3,4,5

Gezongen zegen en Amen

S
A - men, a - - - men.
A
A - - - men, a - men.
T
A - men, a - men, a - men.
B
A - men, a - men, a - men.

Orgelspel

Collectedoelen van deze zondag:

1. Stichting Leergeld De Bilt Banknummer: NL23RABO 0308300076
2. Publiciteitszaken Banknummer: NL45RABO 0373717644

Libanon ramp actie diaconie

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn meer dan 200 doden en zesduizend gewonden gevallen.

Met een extra inzameling vanaf zondag 16 augustus t/m zondag 30 augustus 2020 willen we hier als diaconie meteen op reageren. Maak uw gift hiervoor over naar banknummer NL23 RABO 0308 3000 76 van de diaconie van de Protestantse Gemeente De Bilt onder vermelding van 'Ramp Beiroet'. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen met een bedrag van maximaal € 3.000,- vanuit diaconiefondsen. Heel hartelijk dank voor deze extra gift naast de reguliere collectes van de zondagen in deze periode.

Augustus 2020 - Bruid in Beiroet

Een bruid op haar dag.

Prachtig, uitbundig en trots. Klein, maar groots.

Tot opeens, dat moment: de ongelooflijke kracht van verwoesting.

Pijn en verwarring overal.

Onrecht, onmacht en onzekerheid. Woede pas later.

Wij zien het aan. Bidden om hulp.

Gaan aan de slag, stap voor stap voor zieken en gewonden.

Onze opdracht van mens naar de mensen:

Doorgaan en bouwen aan Beiroet.

Vandaag roepen we om Kracht, sta ons bij, sta hen bij

Laat ons helpen, solidair voor een ongekende gloed

Nu. Met de mensen in Beiroet.